

## De maan is hol

Armstrong had zijn eerste voet nog niet op de maan gezet, of hij wist het wel... de maan was hol...

Zo hol als de oude wilg in zijn achtertuin.

Hoewel Aldrin (zijn co-piloot) eigenlijk de eerste stap had moeten zetten, deed HIJ het: een kleine stap... maar toch...

De maan bleek hol te zijn, zo hol als de oude wilg in zijn achtertuin.

Die eerste stap klonk als de klap van een hamer op een leeg wijnvat.

- Jezus... dacht Armstrong... maar dat hielp niet.

- ik had het niet moeten doen...

- ik hoopte op...en waarom?

- eeuwige roem... en wat krijg ik?

- een holle maan... en angst...

- What is inside?

- Hello... klonk er plotseling...

Een kleine "yellow eyed" pinguin kwam uit de maan gekropen

- How are you?, vroeg de yellow eyed.

- I am fine, loog Armstrong, want zo was hij het gewend...

- I am the first man on the moon, vulde hij aan.

- OK... but we are the first 20.000 Y.E.P IN the moon, how about that...

De yellow-eyed giechelde een beetje en ging verder:

- wij zijn door een zwart wak in The Arctic de maan binnen gezwommen, en voelen ons hier prima!

Dus... de maan is van jullie?, vroeg Armstrong verbouwereerd.

- It depends on...

- Are you religious?, vroeg de Y.E.

- Of course!, flapte Armstrong eruit.

- I am sorry, old chap... it won't work...

- without gravity, you can not be religious... or serious...

- it is a world of fun... in here....